

ΤΑΞΗ Α΄
Βιβλίο 2ο

Καλημέρα!

Καλημέρα!

Πάμε να βρούμε τον Φασαρία;

Ναι, πάμε.



Μήπως είναι στο παλιό σπίτι;
Πάμε να δούμε.



Πού είναι ο Φασαρίας;

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι το αρνί.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι η αγελάδα.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι το άλογο.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι η Αγγέλα.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι η κατσίκα.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι ο κόκορας.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι η κότα.

Καλημέρα, μήπως είσαι ο Φασαρίας;

Όχι, είμαι η γάτα.



Η κατσίκα, η αγελάδα, το άλογο, η γάτα, ο σκύλος, ο κόκορας, η κότα, το αρνί
ψάχνουν τον Φασαρία.

Είναι νύχτα, καληνύχτα!



Είναι μέρα, καλημέρα!

Ένωσε το κάθε ζώο με το όνομά του.

κότα Αα Κκ
Κκ Αα άλογο

Η πόρτα είναι ανοιχτή.
Έλα, Αχμέτ!

Όλα τα πράγματα εδώ είναι παλιά.
Κανένας δε μένει εδώ.
Ο Φασαρίας πού είναι;

Όλα τα ζώα ψάχνουν τον Φασαρία στο παλιό σπίτι.

Εδώ είναι η καρέκλα.
Εδώ είναι η ομπρέλα.
Εδώ είναι το καπέλο.
Εδώ είναι η Αγγέλα.
Ο Φασαρίας είναι εδώ;
Όχι, ο Φασαρίας δεν είναι εδώ.

Βρες και γράψε τη λέξη από ●.

ομπρέλα

Μήπως είναι μέσα στο τζάκι;
Μήπως είναι κάτω από το τραπέζι;
Τι είναι κάτω από το χαλί;

Ένα βιβλίο είναι κάτω από το χαλί.

Κοίτα! Ένα καπέλο!

Ο Φασαρίας δεν είναι εδώ.

Τα παλιά καπέλα
και η μπλε ομπρέλα
είναι εδώ, Αγγέλα.
Έλα, Αγγέλα, έλα,
και πάρε, Αγγέλα,
εσύ τα καπέλα,
εγώ την ομπρέλα.

Έχω ένα καπέλο μπλε,
ένα καφέ
και ένα ριγέ.

Γράψε τι καπέλα έχει η Αγγέλα.

Πού είναι ο Φασαρίας;

Εε Εε Εε
καφέ Εε

Ένα βιβλίο με ιστορίες.
Πάμε εκεί;

Ένα βιβλίο είναι κάτω από το χαλί.

Ένα βιβλίο με ιστορίες.

Μου αρέσει να διαβάζω ιστορίες.

Μου αρέσει να ακούω ιστορίες.

Μου αρέσει να γράφω ιστορίες.

Πάρε ένα μολύβι, Μελέκ.

Γράψε μια ιστορία για τον Φασαρία

το τόπι και το παλιό σπίτι .

χαλ΄
σπ΄τι
β-βλ΄ο
τόπ-
μολύβ-

Βάλε τα ι στη θέση τους.

ι ι
ι ι
// // // //
ιστορίες

Δε βλέπω. Είναι σκοτεινά.
Πιάσε το χέρι μου.

Έχει δυο μικρά αυτιά

έχει μαλλιαρή κοιλιά

τέσσερα πόδια

μια ουρά

κεφάλι

στόμα

και μαλλιά

μαύρα μάτια

και μια μύτη

.

Ποιος είναι;

Μμ μάτι Μμ Μμ